

## RAPPORT FRÅN GLIPEN VÄRDARNA FÖR 1990

Våren kom tidigt detta år. Det var varmt i luften redan i mitten på april. Längtan efter att få båten i sjön få ta första turen ut till vår kära klubbholme Glipen var stark hos många. Den ”officiella sjösättningen” ägde rum den 28 april. Den 1 maj var en tisdag. Det innebar för många att de fått en ”långhelg”. Många hann få sina båtar klara och kunde göra sin premiärtur redan första helgen. 1 maj var en solig och fin dag. Vi var ett 10-tal båtar ute vid Glipen. Flera av ungdomarna tog sitt premiärdopp denna dag. Det måste ha varit ett rekord!

Helgen därpå hade vi städdag på Glipen. Ett 15-tal båtar hade kommit. Det var framförallt många av de nya, yngre klubbmedlemmarna som infunnit sig. Tommy fördelade ut arbetsuppgifterna. Ett gäng gäng började med att färdigställa vår från föregående år påbörjade badstrand. Man plockade bort stenar, röjde bort rötter mm. Allt för att det skulle bli bra för de mindre ”baddarna”. Snickargänget färdigställde spången ut till badplatsen. De av Glipenvärdarna länge efterfrågade hyllorna i förrådet färdigställdes. Förrådet städas upp. Gammalt bråte slängdes. Det var en fröjd att nu få gå in i förrådet för att hämta de verktyg eller vad det nu vad man behövde.

Badstegarna som tillverkats av yrkesskolan i Köping kom äntligen på plats. Ytterligare en spelplan gjordes i ordning där man kan spela wollyboll eller badminton. Vi har köpt in bollar och rackets. Klubbstugans fönsterkarmar skulle målas. Med tanke på att det gällde ”vit färg” anmälde sig Maj-Britt C som frivillig målare. Toaletterna fick sin vårstädning och ställdes i ordning för att kunna ge hjälp åt nödställda. Arbetsdagen avslutades under trevliga former med en gemensam måltid i klubbhuset.

Vår vädret fortsatte att vara strålande. Söndagen den 20 maj rapporterade Per Jäderholm till oss att antalet båtar i hamnen var 26 stycken och ute vid fyren solade sig drygt ett fyrtiotal.

Pingst eskadern började ute vid Glipen. Vi samlades på fredagskvällen. Efter en lugn kväll la vi på lördagsmorgonen ut mot AROS klubbholme – Rågsäcken.

I mitten av augusti ägde den traditionsenliga kräftskivan rum. Det var en god anslutning. Stämningen var hög.

Den 8 september var det dags för KSS-KSK öppna kappseglingar. Seglingarna avslutades på kvällen ute vid Glipen med ärtsoppa och punsch till deltagarna. Nöjeskommitten hade sett till så att när ärtsoppa och punschen hade intagits och värmen stigit så att kinderna var röda bjöds det tillfälle till dans. Vi hade hyrt ett el aggregat. Det gjorde att vi hade upplyst på 3 ställen, dels vid toaletten, dels vid klubbhuset, dels nere vid bryggan. Visst var det bra med ljus! Lite oväsen var det visserligen från el aggregatet. Hoppas vi kan finna en bra lösning!

Den 4 september skulle det ha varit arbetskväll på Glipen. Tyvärr hade de ansvariga missat detta. Så fort misstaget uppdragats kallades till arbetskväll veckan därpå. Vi hade planerat att få ut telefonstolparna som legat i hamnen. Vi hade för avsikt att förstärka skoningen. Hans Thell ställde upp med sin båt för att bogsera ut stolparna. Vi tog även klubb båtarna till hjälp. Tyvärr hade den sista klubb båten inte tillräckligt med bensin utan vi blev tvungen att ankra upp vid en av de röda prickarna mellan Flinta och Glipen. Där blev vi liggande med vårt släp. Det kändes lite snopet. Några årer hade vi inte med oss. De hade dock inte varit till någon nytta med tanke på det släp vi hade. Efter en halvtimme kom dock Thell undsättning och vi blev bogserade till Glipen. Tyvärr hade ”kraftkarlarna” blivit kvar inne i klubbhamnen i Kungsör. Vi som nu skulle dra upp stolparna på land var de med inte de bästa förutsättningar. Vi drog, slet och varefter mörkret föll så snubblade vi och föll. Vi fick inte upp alla stolpar på land utan vi fick ankra upp en del inne i hamnen i avvaktan på att kraftkarlarna skulle komma ut vid annat tillfälle.

Den 22 september var det dags för ”skrammel seglingen”, trots det dåliga vädret hade vi 15-tal båtar infunnit sig till start ute vid Glipen. Efter avslutad kappsegling var det dags för prisutdelning. Därefter tog ärtsoppan och punschen vid. Ut leveransen av punsch hade varit av samma kvalitet som tidigare år. På grund av vädrets makter hade inte så många stannat kvar för att delta i förbrukningen. Därför blev kvantiteten för respektive mer än tillräcklig. Det fick till följd för några att kvällen avslutades tidigare än det var tänkt och när de skulle äntra ombord fick de iakttaga största möjliga försiktighet.

Någon vecka senare hade vi en ny arbetskväll. Då hade vi sett till så att rätt folk var med. Vi drog upp stolparna på land. Vi lade även ut en del stolpar på avsedda platser. Tyvärr lyckades vi inte att få ut stolpar efter skoningen mot leden. Vi skall göra ett nytt försök i vinter. Vi spände också upp kättingen som håller bryggan på plats. Vi kunde konstatera att kättingen börjat bli angripen av rost. Därför måste vi inom kort se till så att vi kompletterar med ”nya-begagnade” kättingar. Samtidigt som vi jobbade med att lägga ut stolpar så arbetade framför allt Stig Andersson med att röja busk och vass med vår röjsåg.

Den 30 september var vi ut till Glipen sista gången för säsongen. Solen sken. Vi gick ut och satte oss vid fyren. Pappa, jag vill bada för sista gången i år, sa hon. Sagt och gjort. En stund senare försvann hon ut i vattnet. Det var en riktig badsäsong - första doppet 1 maj – sista doppet 30 september.

Glipenvärdarna vill härmed framföra sitt tack till alla som på olika sätt hjälpt till.

Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans på vår kära klubbholme – GLIPEN.

Glipenvärdarna med sina respektive.